

# Lille barn i krybben lagt

Tekst: Mette Kappel  
Musik: John Frandsen



Lil - le barn i kryb - ben lagt, hyr - der hol - der nat - te - vagt.



Du skal so - ve, mens du kan hos din mor og hen - des mand.

1.  
Lille barn i krybben lagt,  
hyrder holder nattevagt.  
Du skal sove, mens du kan  
hos din mor og hendes mand.

2.  
Stalden er dog intet skjold,  
Herrens engel varsler vold.  
Du skal flygte fra dit land  
gennem støvet ørkensand.

3.  
Men du vender hjem igen,  
vokser op som mand og ven.  
Du skal hjælpe folk i nød,  
gøre selv den sure sød.

4.  
Åbent går du rundt blandt os  
alle vegne, hvor vi slås.  
Du skal bo i sprogets slot,  
lære os om ondt og godt.

5.  
Glæden er dit høje mål,  
kærlighedens milde bål.  
Du skal dø for glædens skyld,  
drikke svampens eddikefyld.

6.  
Dine venner ta'r dig med  
væk fra korsets smertested.  
Du skal ligge i en grav,  
det er kroppens sidste krav.

7.  
Derfra står du op på ny,  
rejser med din ånd mod sky.  
Du skal lyse, klar og stor,  
som en glød i dine ord.

8.  
Lille barn i krybben lagt,  
født af jords og himmels pagt.  
Sov kun roligt, kongesøn!  
Livets Gud i tro og bøn.